

Årsberetning 2014

31 ladingborgere var mødt op til generalforsamlingen i 2014 - en generalforsamling som er historisk af to grunde - for det første blev den aflyst og flyttet pga. forkert dag og dato, så derfor kom den til at ligge ret sent og for det andet valgte vores formand gennem 11 år at træde helt ud af bestyrelsen - heldigvis blev de andre medlemmer, som var på valg,, og vi fik to nye meget engagerede medlemmer ind i bestyrelsen, nemlig Tommy og Dennis. Det har været sundt og godt med nye kræfter og nye ideer - i hvert fald har 2014 budt på masser af nyt.

Den nye bestyrelse blev hurtigt konstitueret, da vi jo havde en fastelavnsfest, som skulle planlægges. Jeg overtog posten efter Kirsten - det er ikke nemt at følge i hendes fodspor, men heldigvis har jeg haft Lise, som jeg har kunnet læne mig meget op ad, og som har lagt en stor del energi i bestyrelsesarbejdet. Lise er i det hele taget en arbejdshest, som så gerne vil hjælpe og gøre en forskel for borgerne her i Lading. Hun gør også et stort stykke arbejde i forbindelse med udlejning af forsamlingshuset, som har været lejet ud 38 gange i år. Der har været 14 gange dans, og der har været 7 gange omsorg. En indtægt som luner godt i budgettet.

Nu kan forsamlingshusets udlejning ses på info-land.

Bestyrelsesarbejdet var i fuld gang, og vi var alle enige om, at vi havde to målsætninger for år 2014; at rekruttere flere medlemmer i borgerforeningen og lave arrangementer med større opbakning end hidtil. For eksempel blev der sidst i februar afholdt ølsmagning, hvor kun 20 var tilmeldt - det var super ærgerligt, da det var et rigtig godt arrangement.

Tommy fik hurtigt lavet en facebook-gruppe for Lading-fajstrup Borgerforening, hvor vi nu har 70 medlemmer. Så stille og roligt stiger medlemstallet for gruppen. En facebookgruppe er et godt supplement til lading-posten og hjemmesiden info-land. Begge to bliver kørt af Rikke Jenner, som gør et fremragende job. En stor tak til hende.

Mens der var styr på det tekniske, fremstillede Dennis en flyer, som gav info omkring borgerforeningen, og som skulle få folk til at tilmelde sig, hvis de endnu ikke var medlemmer. Det gav dog ikke så stor tilslutning, som vi havde håbet på . 5-10 medlemmer mere.

Fastelavnsfesten endte med at blive en succes, selvom det så sort ud i starten - det var først meget sent, at tilmeldingerne væltede ind. Som noget nyt lavede vi lege med de børn, der havde lyst, og det var helt sikkert et godt initiativ og noget, vi vil fortsætte med at gøre. Desuden vil vi også lægge op til sjov og spas for de voksne - i år skal der være en tønne til de voksne også - det, vil børnene sikkert også synes, er ret sjovt.

Mandeaften er og bliver en succes og klar vinder, når det drejer sig om at skabe det flotteste overskud - over 4000 kr. blev det til. 52 mænd havde tilmeldt sig til en aften, hvor menuen var ganske utraditionel, men som dog skulle vise sig at være Danmarks nationalret - stegt flæsk med persillesovs - man ramte nogle flere aldersgrupper ved at ændre menuen, men har dog også hørt, at der var nogle der var rigtig trætte af, at der ikke var gule ærter, så i år vil man tilbyde begge deler 😊

I maj og juni var der tre arbejdsdage i forsamlingshuset - der blev knoklet med det ene og det andet, og trods beskedent fremmøde fik vi forsamlingshuset til at skinne ☺ En stor tak skal lyde til de af jer, der var trukket i arbejdstøjet, men det ville være så dejligt, hvis nogle flere ville komme og hjælpe med at spise de gode franskbrødsadder, som Kirsten og Lise kreerer. Så hiv naboen med næste år.

Legepladsen ved klunserne blev i sommers overdraget til Klunserne og er nu ikke længere borgerforeningens.

Sankt Hans aften var en skøn aften med flot vejr, fin båltale og mange glade mennesker. Traditionen tro havde Linda og SFO'en lavet en rigtig fin og uhyggelig heks, som futede af på bålet, som brændte lige lovligt hurtigt ned. Aftenen gav et godt overskud, så vi håber på lige så fint vejr i år.

Og ja, så skulle man jo tro, at bestyrelsen skulle holde en god lang sommerferie, men skæbnen ville det anderledes. En mørk juli-nat var der tyve på spil i Lading - og hvad er mere oplagt at stjæle end en hjertestarter. Tænk sig, at folk er så frække... Lise tog affære, og ret hurtigt fik vi en ny hjertestarter hængt op og betalt af forsikringen.

I september skulle vi have afholdt en vietnamaften, som vi desværre måtte udsættes pga. sygdom. Vi håber, at vi kan afholde den i løbet af foråret.

I oktober prøvede vi noget helt nyt - en bustur til Tyskland. Det var en meget vellykket tur. Der var god stemning og vi kunne næsten ikke nå alt det, vi havde planlagt. Vi spillede banko, lavede tip en 13'er og spillede amerikansk lotteri - simpelthen så hyggeligt.

Vi handlede i Fleggaard og kørte derefter til Bov Kro, hvor vi spiste frokost - stegt flæsk med persillesovs. I Skærup gjorde vi stop - kaffepause, men vi var dog noget uheldige med kaffen - næste gang skal vi lige have læst kaffemaskinereglerne....

I november var der dameaften - en aften som stod i westerns tegn. Også her var vi noget skeptiske i forhold til deltagerantallet, men heldigvis kom vi op på 35 tilmeldte, og vi havde en rigtig hyggelig og sjov aften. Vi spiste god mad fra Lyngåhus. Efter middagen var vi så heldige, at Kate, som havde dansestøvlerne på hjemmefra, lærte os line-dance - skal da lige love for, at vi alle fik sved på panden - i hvert fald de af os, som dansede - de andre fik sig et godt grin. Overskud på 2000 kr - og så kunne der også blive drikkepenge til bartenderne.

I november var der traditionen tro julemarked, hvor der var fuldt hus. Der var mange stande, som solgte meget forskelligt, og sælgerne var vist godt tilfredse med udbyttet.

Bankospil er der jo næsten hver onsdag, hvor Kirsten styrer slagets gang - det går stadig godt - det ses på pladsen. En stor tak til Kirsten skal lyde for, at hun bliver ved med at engagere sig - hvad er banko uden Kirsten...

Alt i alt et år med en del arrangementer, men også arrangementer, som bærer præg af lige lovlig meget spænding i forhold til tilslutning. Det er så ærgerligt... Men en stor tak til jer, der trofast dukker op til arrangementer gang på gang.

Og en stor tak til hele bestyrelsen for jeres gode humør, ideer og ikke mindst arbejdsindsats.

Jeg takker af for denne gang, da jeg har nok at se til med en mand, der arbejder meget og to små børn - det har ikke været en nem beslutning, for jeg kan rigtig godt lide arbejdet i bestyrelsen og ikke mindst bestyrelsesmedlemmerne. Jeg håber, at der er nogen derude, som har lyst til at yde en ekstra indsats i lokalsamfundet, så vores borgerforening kan bestå.

Jeg giver gerne en hjælpende hånd, når der lige er tid til det.

Tak for 2014 - og held og lykke med borgerforeningen i 2015.